



'Offer voor een Verloren Zaak'

Hugo Luijten

The House of Books



De waanzin van de oorlog

In *Offer voor een Verloren Zaak*, het romande- buut van historicus Hugo Luijten, worden de eer- ste dagen van de Grote Oorlog verteld vanuit het perspectief van een Duitse soldaat. Heinrich Oh- lenforst moet zijn dorpje ontvluchten omdat hij zijn liefde zwanger heeft gemaakt. Hoewel velen denken dat hij een deser- teur is, sluit hij zich aan bij een Duits regiment.

Met veel inlevingsver- mogen beschrijft Luijten de verschrikking. Zijn research is voorbeeldig, want de details van hoe de soldaten leefden, vochten en vaak ook stierven zijn accuraat en

soms gruwe- lijk.

Luijten baseerde zijn verhaal op de belevenissen van een ver familielid waarvan hij, toen hij aan het boek begon, niks meer wist dan dat hij in september 1914 sneuvelde nabij Reims.

Offer voor een Verloren Zaak is een vlot leesbare en goed gedocumenteer- de roman waarbij je be- seft hoezeer de gruwel niet alleen de soldaten, maar ook de mensen die angstig wachtten op de terugkeer van hun zonen en mannen tekende.

(John Vervoort)

