

Curriculum Vitae

Eindredactie: Hugo Luijten - Redactie Buitenland: Hugo Luijten - Verantwoordelijk Uitgever: Hugo Luijten - Abonnementen en opzeggingen: Hugo Luijten - Webmasters: Hugo Luijten - Adverteerders? Hugo Luijten

Gratis verspreid in heel Nederland en België. Behalve in Neder-Over-Heembeek want daar ben ik eens zonder naft gevallen, hoewel dat nu ook weer geen reden is om die mensen verstoken te laten zitten van al dit moois, dus vooruit: ook daar is hij gratis.



Personalia

Hugo op straat!

Van onze privacy-verslaggever
Was hij onzorgvuldig met het oud-papier? Stuurde een virus mails met gevoelige informatie rond? Wij weten het niet maar nu weten we alles, zelfs zijn vier (!) doopnamen: Hugo Theodoor Agnes Matheus.

Geboren

Luijten werd naar betrouwbare bronnen beweren geboren en niet gevonden tussen de savooiekool, zoals zijn grootmoeder volgens weer andere ingewijden hardnekkig bleef volhouden. Dit incident moet voorgevallen zijn op 11 november 1969 in het pittoreske Nieuwstadt (Limburg).

Scheldefort

Momenteel verschanst Luijten zich in de Antwerpse haven, in een scheldefort om precies te zijn. Over de de fortbewapening is niets bekend en om risico's te vermijden adviseert men om louter contact op te nemen via de website (zie artikel elders in deze krant).



It's the internet, stupid!

Van onze internetredactie - Een van die grappige blogsites, die tevens alle noodzakelijke informatie bevatten, is www.hugoluijten.be. Slechts een klein beetje minder grappig, maar helder en zeker to the point, is www.castellcoaching.be Het zijn beide uitstekende voorbeelden van

Zie verder pagina 12, kolom 3



Minister: steeds meer leraren naar privésector

Volgens minister van onderwijs Verschryff neemt het aantal leraren dat als zelfstandige aan de slag gaat de laatste jaren toe. 'Vroeger was het een job voor de eeuwigheid, nu gaan ze na 20 jaar lopen.' De minister vermoedt dat 'nieuwe uitdagingen' de leerkrachten hiertoe aanzetten. Als voorbeeld noemt hij oud-docent geschiedenis Hugo Luijten. 'Die heeft in letterlijk alle schooltypen gewerkt. Van moeilijk lerende kinderen tot aan het Hoger Onderwijs aan toe, als laatste tien jaar bij Fontys Hogescholen in Tilburg. Je snapt niet dat zo'n man dat allemaal opgeeft om te gaan schrijven of de coach/trainer uit te hangen.' Volgens de veelgeplaagde minister is er geen budget voor bijzondere steunmaatregelen. 'Dat ze zelf maar hun klanten bij elkaar sprokkelen!'

'Ik leerde hem schrijven'

Een diepte-interview met meester Kocken

'Zuster Aemilla van de kleuterschool waarschuwde mij nog dat hij al Houellebecq las voor hij kon fietsen', zo begint de oude meester. 'Hier in de klas schreef hij alle schriftjes vol, ook die van zijn medeleerlingen. Daarna ging hij verder op het behang, en als de bel de laatste keer luidde voor de vakantie stond ook de deur vol.' De grijsaard krabt aan zijn door terpentijn geteisterde handen. 'Waar hij daarna naartoe getrokken is, ik weet het niet. Een spoor van zinnen leidde over de weg naar een middelbare school in de buurt, maar eerlijk gezegd was ik blij dat ik er vanaf was.' Het koffiekopje rammelt plots, en bevend grijpt hij naar een fles oude jenever. 'Op een kwade dag stond hij hier op het schoolplein en bulderde mijn naam. Dat hij een master in de geschiedenis had, en dat..' Wenend buigt Kocken het hoofd. 'Zeg nu zelf, is zoiets een leraar?' De arme man zucht. 'En dan schijnt hij nog boeken te schrijven ook, biedt zelfs zijn diensten aan als copy-writer.' In tranen tast hij naar een sigarenkistje, dat echter leeg blijkt te zijn. Mevrouw Kocken komt hem troosten en de onderwijzer weet zich te herpakken. 'Maar er is hoop', zo besluit hij. 'Hugo heeft ook een degelijke opleiding tot Lifecoach en trainer gevolgd. Misschien dat hij mij zelf over dit moeilijke punt heen kan helpen.'



© Hugo Luijten 2015, alle rechten voorbehouden