

In de donkere verte likten kleine vlammetjes aan de nacht en hij wist inmiddels wat dat betekende. Ohlenforst smet zich plat op de grond. Een oorverdovend geraas sneed door zijn oren en vrijwel onmiddellijk ontploften er granaten om hem heen. Daarna werd het doodstil.

'Heinrich, du lebst noch?' Iemand uit zijn compagnie riep hem. Hij stak een hand op en met zijn andere voelde hij snel over zijn lichaam. Alles zat er nog aan. Ohlenforst krabbelde recht, kroop naar de plek waar hij de stem gehoord meende te hebben en trok zich aan zijn geweer overeind. Verspreid vuur kraakte. Huilend ketste een kogel af op de muur naast hem, baksteen en cement spatten in zijn gezicht. Een hand greep in zijn kraag en trok hem hardhandig achter de muur. 'Blödmann! Je wil toch niet de schietschijf zijn voor die Belgische kermis-schutters,' fluisterde de stem giftig.



## Augustus 1914. Een Duitse reservist moet vluchten uit zijn geboortedorp, naar het front...

### GOOD TO KNOW

- + Een realistisch geschreven roman over eer, opoffering en zingeving
- + Een roman vol intriges en ook liefde, tegen de achtergrond van een van de bloederigste maanden van de Eerste Wereldoorlog.
- + Gebaseerd op dagboeken, dorpskronieken en (ego-)documenten
- + *Offer* laat zich lezen als een literaire thriller
- + Videomateriaal beschikbaar
- + Auteur beschikbaar voor interviews
- + Leesexemplaren voor de boekhandel
- + Auteur werkt met Europese subsidie aan documentaire. Gaat rond publicatie in première

'Zelden zo'n zelfverzekerd debuut gelezen. Waanzinnig realistisch. Je waant je op het slagveld, waar de kogels je om de oren fluiten en de modder in je gezicht spettert. Erg indrukwekkend.' TOMÁS KRUIJER, UITGEVER

### Hugo Luijten *Offer voor een verloren zaak*

De 33-jarige Heinrich Ohlenforst ontvlucht de problemen in zijn geboortedorp door dienst te nemen in het Duitse leger, maar de dorpsperikelen achtervolgen hem tot het front. Een eervolle terugkeer naar zijn geboortedorp is de enige manier om de problemen op te lossen en het leven van vrouw en kind te verbeteren. Intussen bedenkt burgemeester Hilger in het dorp een wreed plan om de eer van zijn eigen familie te redden, waarbij de oorlog een welkome bondgenoot blijkt.

Hugo Luijten (Antwerpen, 1969) is historicus en schrijver. *Offer voor een verloren zaak* is zijn romandebuut. De roman handelt over een verre, Duitse voorvader die sneuvelde in 1914 en is voor een deel gebaseerd op waargebeurde feiten. In 2014 – op de dag af 100 jaar later – deed Hugo de tocht van zijn voorvader over, hij maakt daar momenteel een documentaire van.



TITEL *Offer voor een verloren zaak* | AUTEUR Hugo Luijten | ONTWERP Studio Jan de Boer  
UITVOERING paperback | FORMAAT 135 x 210 mm | OMVANG ca. 416 blz. | PRIJS € 19,99  
ISBN 978 90 443 5070 8 | NUR 301 | ISBN E-BOOK 978 90 443 5071 5 | PRIJS E-BOOK € 9,99  
VERSCHIJNT februari 2017

